



ZIE, UW' GOD!

**Terug naar een
Bijbels Godsbeeld**

Godsbeeld

Dit werkboek is van: _____



week 01

ZIE, UW GOD: DE GROTE AANTREKKINGSKRACHT

WEEK 1 – INLEIDING



“Waar we aan denken als we denken aan God, is ons belangrijkste kenmerk.” – A.W.Tozer

In Psalm 113 wijst de psalmist ons op een van onze plichten:

Halleluja!

*Loof, dienaren van de HEERE,
loof de Naam van de HEERE.*

*De Naam van de HEERE zij geloofd,
van nu aan tot in eeuwigheid.*

*Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat,
zij de Naam van de HEERE geprezen.*

*De HEERE is verheven boven alle heidenvolken,
boven de hemel is Zijn heerlijkheid.*

Dan stelt de psalmist een vraag:



*Wie is als de HEERE, onze God, Die zeer hoog woont,
Die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde?*

Vandaag beginnen we aan een reis van twaalf weken. Voordat we de deur opendoen en onze eerste stap zetten, moeten we er zeker van zijn dat we de juist richting op gaan. In een wedstrijd is het geen goed idee om hard te rennen als je de verkeerde kant opgaat. Niet al onze religieuze inspanningen hebben de juiste richting. De bovenstaande Psalm kan een geestelijk kompas voor ons zijn om de juiste richting te vinden. Onze reis en onze bestemming is God Zelf. We zullen er tijd aan besteden en moeite voor doen om een beter begrip te krijgen van de God van de Bijbel. Zijn naam en karakter zijn het waard om geprezen te worden, van het oosten tot het westen, ‘van nu aan tot in eeuwigheid’. Zijn glorie is uniek, er is niemand als Hij. Hij is verheven boven alles en toch daalt Hij neer om de dingen in hemel en op aarde te zien. Dit is de God Die ons tot Zich roept, zodat we met Hem verzoend kunnen worden door Zijn Zoon en met Hem kunnen wandelen door Zijn Geest. Het is bijna teveel om te bevatten!

In het licht van deze waarheden, moeten we twee dingen goed begrijpen:

1. DEZE STUDIE GAAT OVER HEM, NIET OVER ONS.

De aankomende weken zullen we onszelf en onze toepassing van wat we leren over God moeten onderzoeken, maar Hij is het uiteindelijke doel van onze studie.



Het doel van al het leren is om God te kennen en om Hem vanuit die kennis lief te hebben en op Hem te lijken. – John Milton

2. DEZE STUDIE IS NIET HOOFDZAKELIJK BEDOELD VOOR ONS EIGEN NUT.

We zullen voordeel ondervinden van de tijd die we besteden aan het najagen van het kennen van God en de transformatie die dit teweegbrengt. Het is echter niet onze hoop om deze kennis van onze Heer voor een ander doel te gebruiken. Het doel van deze studie is niet om ons te verlossen van onze leegheid, om ons gezin te herstellen, onze kerk te laten groeien of zelfs om in Hem een gevoel van eigenwaarde en zingeving te vinden. Het doel van deze studie is om Gods naam te verheffen boven alles. Daarom is ons verlangen niet om God te gebruiken in ons voordeel, maar om onszelf te vergeten als we Hem aanbidden. Er is geen zoektocht die zo spannend, nuttig en praktisch is. Als je denkt dat Hij het misschien niet waard is om Hem te kennen, denk dan aan deze woorden van John Bunyan, schrijver van “De christenreis naar de eeuwigheid”:



Er is niets goeds waar we naar moeten verlangen behalve God; er is niets buiten Hem dat ons hart waard is... Het leven, de glorie, de zegen, de goedheid die onze ziel vervult; die we in God vinden, is niet in woorden uit te drukken.

Toen Bunyan deze woorden meer dan driehonderd jaar geleden opschreef, overdreef hij niet, het was nog te zwak uitgedrukt!

Deze week zal je na gaan denken over het belang van hoe je over God denkt, niet je officiële overtuiging over zijn Wezen, maar hoe je werkelijk over Hem denkt. De ware kennis van God, die we ontvangen door het geweldige werk van Zijn Zoon, is de grote schat van het christendom. Het heeft een begin, maar geen einde; het blijft bestaan, zelfs wanneer we wanhopig zijn. Zelfs een gelovige kan deze schat echter als vanzelfsprekend gaan beschouwen. We hebben een revolutie nodig in ons denken over God. Als we ernaar streven om Hem te kennen, moeten we op ons hoede zijn voor een vervalst christendom dat eruit ziet als de echte versie, maar geen enkele waarde heeft.

In de 11e eeuw gaf Anselmus van Canterbury een advies dat vandaag de dag nog steeds relevant is:



Kom overeind, kleine man! Vlucht even van je bezigheden weg. Verberg jezelf even voor je storende gedachten. Leg je zware lasten en je vermoeiende bezigheden van je af. Maak ruimte vrij voor wat tijd met God en rust even in Hem. Ga de binnenkamer van je ziel binnen, sluit alle gedachten buiten behalve die van God en de gedachten die je kunnen helpen om Hem te zoeken. Spreek nu, mijn hele hart! Spreek tot God en zeg: Ik zoek Uw aangezicht, Uw aangezicht, Heere, zal ik zoeken.

WEEK 1 – BIJBELVERS OM TE ONTHOUDEN EN TE OVERDENKEN

Psalm 27:8

Mijn hart zegt tegen U wat U zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE.

WEEK 1 – DAG 1: GOD KENNEN, DE SCHAT VAN HET CHRISTENDOM

Ben je bereid om je leven aan te passen aan wat God de aankomende dagen over Zichzelf openbaart?

Wat is het aan jou dat jou afscheidt van anderen? Waar kan je over opscheppen? Dit lijkt misschien een vreemde vraag voor gelovigen omdat we opscheppen niet beschouwen als een van de gaven van de Heilige Geest. Over het algemeen vinden we het niet prettig om tijd door te brengen met opschepperige mensen. Toch zegt de profeet Jeremia ons dat er iets is waarover we op moeten scheppen. In Jeremia 9:23-24 staat:



Zo zegt de HEERE: Laat de wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent, dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.

Dit gebod staat middenin een lange aanklacht tegen het zondige gedrag van Israël en hun harten vol afgoderij. Dit Bijbelgedeelte is niet bedoeld om arrogantie onder de Israëlieten aan te moedigen. Integendeel!

LEES de tekst nog eens door en schrijf hieronder op wat volgens jou de bedoeling van deze verzen is:

.....

.....

.....

Wijsheid (het vermogen om kennis bekwaam toe te passen) en kracht (het vermogen om taken te volbrengen) worden in alle culturen gewaardeerd. Ze zijn op zichzelf nuttig. Iemand die niet wijs en niet krachtig is, zal je niet snel uitkiezen als werknemer, echtgenoot of goede vriend. Maar deze kwaliteiten verbleken bij een andere kwaliteit: echt begrip en ware kennis van de levende God.



Ik heb de parel met de grootste waarde gevonden. Mijn hart zingt van vreugde; Ik moet zingen, want Christus behoort me toe, Christus zal het onderwerp van mijn liederen zijn.
– John Mason.

De kennis van God is niet slechts een vaag idee dat Hij ‘daarboven’ bestaat. Het is een intieme bekendheid met Zijn karakter en Zijn werken. Noem hieronder de dingen die God in deze verzen over Zichzelf zegt (Jeremia 9:23-24).

.....

.....

.....

.....

- *Is dat de God Die je kent?*
- *Is dat de God Die je ontmoet wanneer je je Bijbel opendoet, leest en bidt?*
- *Is dat waar je aan denkt als je in de loop van de dag aan God denkt?*

Dit is de schat van het christendom: God heeft alles gedaan wat nodig was zodat jij Hem voor altijd kunt kennen! Je bent dicht bij Hem gebracht door het leven, het sterven en de opstanding van Zijn Zoon. Hij heeft Zijn geest in Zijn aangenomen kinderen geplaatst en hen een hart gegeven dat Hem liefheeft, een verstand dat Hem kent en een wil om Hem te gehoorzamen. Er is niets dat hiermee kan worden vergeleken. Hoe je hierop reageert is een test van je geloofsbelijdenis. Toen Petrus zijn eerste brief schreef, verdeelde hij de hele mensheid in twee groepen.

LEES 1 Petrus 2:6-7. Hoe denkt de ware gelovige op grond van deze tekst over Christus?

Vreugde in God. De ware kennis van God door Zijn Zoon kostbaar achten. Wandelen met God. Dit zijn altijd de kenmerken geweest van Gods volk. Of je nu over het leven van Abraham leest (de vriend van God), of over Mozes (de man die God ontmoette 'van aangezicht tot aangezicht') of over David (een man naar Gods hart) of over Asaf (de psalmist die schreef dat het goed is om dicht bij God te zijn), je ziet altijd dat de grote aantrekkingskracht van deze godsdienst voor de gelovige God Zelf is.

Deze fijne omgang met de levende God, deze kennis van Zijn karakter, blijft niet beperkt tot Bijbelse heiligen. Luister naar wat Paulus schreef aan mensen in een ongezonde kerk:



God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere – 1 Korinthe 1:9

Begrijpen we waartoe God, de Getrouwe, ons geroepen heeft? 'De gemeenschap van Zijn Zoon' betekent omgang hebben met de Vader zoals de Zoon dat heeft. Alle gelovigen kunnen zo'n vriendschap hebben met de drie-enige God.



OM OVER NA TE DENKEN



door de pijnlijke beproeving van zelfonderzoek, kunnen we ontdekken hoe we werkelijk over God denken. – A.W Tozer

In het licht van de voorgaande Bijbelteksten moeten we onszelf nu een paar vragen stellen. Het is niet moeilijk om deze vragen 'correct' te beantwoorden, maar het is goed om er zorgvuldig over na te denken en God te vragen hoe jij het in werkelijkheid ziet.

Denk je dat het meest merkbare, het meest kenmerkende aspect van jouw leven is dat jij de levende God kent?

Denk je dat Jezus het meest kostbare aspect van het christendom is, of vind je wat Hij voor je kan doen aantrekkelijker dan Wie Hij is?

Vind je de Bijbelgedeeltes waarin God wordt beschreven het meest interessant, of lees je liever de beschrijvingen van hoe Hij jou tot nut kan zijn?

Vervang jij doorlopend begrip en kennis van de persoon God door een eenmalige ervaring van redding?

Denk je onterecht dat het een teken van ondankbaarheid is als je meer wil dan vergeving van **zonden**, en je God vraagt of je Hem iedere dag iets beter mag kennen?

Neem even de tijd om na te denken over wat er bij je opkomt als je denkt aan het karakter van God. Uiteraard zou zelfs een bibliotheek niet groot genoeg zijn om alle boeken te omvatten die nodig zouden zijn om de oneindige kwaliteiten van God te beschrijven. Maar als je één alinea zou kunnen schrijven, wat zijn dan de dingen waarvan je weet dat ze waar zijn? Schrijf dit hieronder zo eerlijk mogelijk op. Probeer te voorkomen dat je slechts opschrijft wat je denkt dat het correcte antwoord is.

.....

.....

.....

.....

.....

WEEK 1 – DAG 2: GOD: ONDOORGRONDELIJK EN KENBAAR

Wat zijn de eigenschappen van God? De eigenschappen van God zijn erg belangrijk. A.W. Tozer schreef in zijn boek *The Knowledge of the Holy*: “Een eigenschap van God is dat wat God op een of andere manier over Zichzelf heeft geopenbaard als zijnde waar.”

1. **Een eigenschap is iets waarvan God heeft geopenbaard dat het waar is over Hem. Dit is niet een waarheid die we zelf ontdekken.**
2. **Een eigenschap is iets dat wezenlijk waar is over God.**

Het is *Wie* Hij is, niet slechts *hoe* Hij handelt. Hij hoeft Zijn eigenschappen dus ook nooit actief in stand te houden. Dit is een cruciale waarheid die we vaak verkeerd begrijpen omdat we de beschrijvingen over God op dezelfde manier beschouwen als beschrijvingen van mensen.

Bekijk het eens zo: Wij zijn menselijk. We hebben goede en slechte dagen, maar we worden altijd wakker als mensen. We leven de hele dag als mensen. We hoeven niet te proberen om menselijk te zijn of onze menselijkheid te handhaven. *Menselijk* is wat we in wezen zijn, het is niet slechts hoe we ons gedragen. We kunnen ons gedragen als een vriendelijk mens of een ongeduldig mens. We kunnen een zorgzaam mens of een wreed mens zijn. Maar dat verandert allemaal niets aan het feit dat *menselijk* een beschrijving is van iets dat onveranderlijk en wezenlijk voor ons is. Als we op willen houden om mens te zijn, moeten we ophouden met bestaan. Dan zouden we onszelf niet meer zijn, we zouden iets anders zijn, iets niet-menselijks.

God is *Wie* Hij is. Alles dat waar is over Gods karakter is onderdeel van *Wie* Hij is. Denk bijvoorbeeld eens aan Zijn

