



BASISLESSEN GEESTELIJKE GROEI

Een vast fundament

Bijbelstudies voor Christenen
die verlangen naar Geestelijke groei

Dit werkboek is van: _____

© Copyright en uitgave: 'Een vast fundament'
Oorspronkelijke tekst: Ds. Etienne Maritz en Ds. Bennie Mostert (Zuid-Afrika),
aangepast, gewijzigd en uitgebreid t.b.v. de Nederlandse context door evang. Arjan Baan.

Lay-out: Drukkerij AMV B.V., Lunteren

Meer onderwijs over geestelijke groei en actuele informatie over onze activiteiten:
www.heartcry.nl

Voor giften:
Uitgeverij Geestelijke Groei – Sliedrecht
Rabobank NL89 RABO 0399 3443 81
Met vermelding van: Cursus Geestelijke Groei

NUR Code: 704
Trefw.: Geloofsopbouw, Toerusting
ISBN 978-90-79465-07-1

1e druk 2007
2e druk 2008
3e druk 2009
4e druk 2011
5e druk 2015
6e druk 2019

Contactadres:
A.C. Baan
Mobiel: 06-51706202
a.baan@solcon.nl

Voor Bijbelcitaten is gebruikgemaakt van de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling.

© Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of op andere wijze overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.



VOORWOORD

Naarmate de wederkomst van de Heere Jezus Christus dichterbij komt, neemt de verwarring steeds meer toe. De Bijbel heeft het al voorgezegt: ‘Valse profeten zullen opstaan, tekenen en wonderen doen en zelfs proberen de uitverkorenen te verleiden. In de eindtijd zullen veel mensen twijfelmoedig vragen: ‘Wat is waarheid? Wie zal ons het goede doen zien?’ De Heere Jezus heeft de gelovigen duidelijk aangespoord om waakzaam en nuchter te zijn: *‘Wie volharden zal tot het einde die zal zalig worden.’*

5

TERUG NAAR HET WOORD

Waakzaamheid en nuchterheid zijn nodig. Het enige, ontwijfelbare en constante kompas is het Woord van God. In alle verwarring is het zaak om weer terug te keren naar de Bijbel. Dat deed Luther destijds, en dat dienen wij ook te doen! Er zijn nog nooit zoveel trainingen, cursussen en boeken geweest als tegenwoordig. Met dit Bijbelstudieboek wordt er opnieuw één aan toegevoegd. Ik ben er vast van overtuigd dat dit boek met 23 eenvoudige en praktische Bijbelstudies in een grote behoefte zal voorzien. Waarom? Omdat de Bijbelstudies het Woord van God werkelijk centraal willen stellen! Gods Woord is het groeimiddel bij uitstek. Daarom wil ik je dringend adviseren om elke tekstverwijzing die aangereikt wordt (en dat zijn er veel), op te zoeken en te overdenken. Ik besef dat dit veel tijd zal kosten, maar er staat wel een dubbele zegen tegenover. (2 Petr. 1:19)

DOEL VAN DIT BOEK MET BIJBELSTUDIES

Deze Bijbelstudies zijn geschreven met het intense verlangen dat ze een Bijbels fundament mogen leggen voor de groei naar geestelijke volwassenheid. (Hebr. 5:12-14) God verlangt ernaar dat wij niet door allerlei wind van leer heen en weer bewogen worden en geestelijk beziens baby's blijven. (1 Kor. 3:1,2; Ef. 4:14) Integendeel, Zijn eeuwige voornemen is dat de Bruidsgemeente van Zijn Zoon zou groeien in de kennis van Christus (Ef. 4:15), zodat de gelovigen met elkaar de volheid en heerlijkheid van Christus mogen aanschouwen en bewonderen!



Er wordt wel gedacht dat bekering en geloofszekerheid het einde van de weg is. Dit is echter een grote misvatting. Wedergeboorte en bekering zijn het begin van een geheel nieuw (eeuwig) leven. Door wedergeboorte worden we vernieuwd tot het oorspronkelijke scheppingsdoel, namelijk om Gods vertegenwoordigers op aarde te zijn.

Het is Gods bedoeling dat Christus zichtbaar wordt door Zijn Gemeente heen! We mogen voor die heerlijke roeping en taak in volkomen afhankelijkheid plaatsnemen op de leerschool van de Heilige Geest en met gevouwen handen het Woord van God onderzoeken. We hopen en bidden dat dit boek daarvoor gebruikt zal worden.

GERICHT OP GELOVIGEN

Uiteraard zijn er bij het tot stand komen van de Bijbelstudies keuzes gemaakt. Het is belangrijk om te beseffen dat dit boek primair gericht is op gelovigen. Er zijn – behalve de eerste Bijbelstudie – geen Bijbelstudies die (expliciet) gaan over de bekering, de rechtvaardiging door het geloof en het ‘komen tot Christus’. Die thema’s zijn uiteraard onmisbaar en zonder de beleving ervan kan er niet over geestelijk groei gesproken worden. Het is onmogelijk om toe te nemen in de kennis van Christus zonder wedergeboorte! Ik heb echter bewust gekozen voor Bijbelonderwijs ten behoeve van de gelovigen, aangezien er al genoeg lezenswaardige lectuur verschenen is over de toe-eigening van het heil.

6

Verder heb ik ook niet alle thema’s met betrekking tot geestelijke groei kunnen behandelen. Misschien mis je een bepaald thema, zoals de toekomstverwachting of de doop. Ik vertrouw erop dat dit boek dan een stimulans zal zijn om zelf de Bijbel verder te onderzoeken.

OPZET BOEK

Ik heb ervoor gekozen de Bijbelstudies eenvoudig, kort en praktisch te houden. De Bijbelstudies zijn niet zozeer bedoeld als lectuur om in één adem uit te lezen. Neem er de tijd voor.

Hoe kunnen de Bijbelstudies gebruikt worden?

- Je kunt ze persoonlijk – bijv. één Bijbelstudie per week – doornemen.
- Je kunt ze gebruiken als materiaal voor een Bijbelstudiegroepje in je gemeente of omgeving.
- Je kunt ze gebruiken als cursusmateriaal voor een serie ‘Toerustingsavonden Geestelijke groei’ onder leiding van een predikant, (cursus)leider of Bijbelleraar.

Inmiddels worden de Bijbelstudies op verschillende plaatsen in Nederland door mij gegeven. Een actueel overzicht is te vinden op: www.heartcry.nl. Ik ben bereid om mee te denken of er in jouw regio ook een serie toerustingsavonden kan worden georganiseerd. Je kunt mij altijd voor (s)preekbeurten en/of vragen benaderen op het eerdergenoemde contactadres.

Achterin dit boek kan je enkele pagina’s vinden met ‘Aanbevolen literatuur’ en ‘Relevante website’s’. Graag willen we de lezers stimuleren om naast de Bijbel goede, evenwichtige literatuur te lezen en Bijbelgetrouwe video’s te beluisteren. We leven in een tijd waarin er allerlei wind van leer de Gemeente van Christus binnendringt. Door onszelf met gezond voedsel te voeden, zullen we ook op een gezonde manier groeien.

LICENTIE

Tegen een bescheiden bedrag kun je dit boek met Bijbelstudies aanschaffen. Ik wil dit ook van harte aanbevelen, omdat het tot stand komen van dit boek de nodige tijd en energie heeft gekost. Mocht je om de een of andere reden iets uit dit boek willen kopiëren, dan is dat mogelijk. Misschien wil je bijvoorbeeld een bepaalde Bijbelstudie behandelen binnen je gemeente of Bijbelstudiegroep. In zo'n geval zie ik graag dat je er een bronvermelding bij geeft en dat je mij daar schriftelijk van op de hoogte stelt.

DANK

Op deze plaats wil ik mijn dank uitspreken aan mijn zeer gewaardeerde vriend en broeder ds. Etienne Maritz, predikant in Zuid-Afrika. Hij heeft – samen met Bennie Mostert uit Zuid-Afrika – een groot deel van de basistekst van dit boek ter beschikking gesteld. Dit materiaal heeft hij geschreven tijdens een opwekking in één van de gemeenten die hij diende. Verder wil ik Peter Baan hartelijk bedanken voor zijn redactiewerk.

Ten slotte

Ik hoop en bid dat deze Bijbelstudies voor jou tot zegen zullen zijn, zodat je zult groeien in de kennis van Jezus Christus en een krachtig getuige van Hem zult zijn. Het is mijn vurige gebed dat de Heilige Geest het geschrevene zal gebruiken om je te versterken als vertegenwoordiger van de Levende God op aarde.



Deze Bijbelstudies zijn erop gericht om je aan te sporen om een toegewijde discipel van Christus te zijn. Maar tevens is het mijn hartelijke gebed dat je na het volgen en doornemen van deze lessen zelf weer anderen tot zegen mag zijn. Dat is toch het principe van discipelschap: gered om anderen te redden, onderwezen om anderen te onderwijzen!



‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’
(1 Petrus 2:9)

EVANGELIST ARJAN BAAN

www.arjanbaan.nl





INHOUDSOPGAVE

	VOORWOORD	5
Bijbelstudie 01	GELOOFSZEKERHEID	11
Bijbelstudie 02	ZONDEBELIJDENIS	25
Bijbelstudie 03	BIJBELLEZEN EN BIJBELSTUDIE	37
Bijbelstudie 04	HANDREIKINGEN VOOR STILLE TIJD	49
Bijbelstudie 05	WIE BEN IK IN CHRISTUS?	61
Bijbelstudie 06	WAT DISCIPELSCHAP VRAAGT	73
Bijbelstudie 07	GETUIGE ZIJN IN JE OMGEVING	85
Bijbelstudie 08	GEMEENSCHAP MET GELOVIGEN	93
Bijbelstudie 09	WAT IS HEILIGMAKING?	107
Bijbelstudie 10	HOE KAN IK GODS WIL LEREN KENNEN?	123
Bijbelstudie 11	VERVULLING DOOR DE HEILIGE GEEST	133
Bijbelstudie 12	MET CHRISTUS GEKRUISIGD – HET GEKRUISIGDE LEVEN	145
Bijbelstudie 13	MET CHRISTUS OPGESTAAN – HET OPSTANDINGSLEVEN	161
Bijbelstudie 14	MET CHRISTUS GEZETEN IN DE HEMEL	171
Bijbelstudie 15	GEESTELIJKE OORLOGSVOERING	181
Bijbelstudie 16	LOFPRIJZING	195
Bijbelstudie 17	HOE GOD EEN OPWEKKING WERKT	205
Bijbelstudie 18	DE NOODZAAK VAN VOORBEDE	221
Bijbelstudie 19	DE GROTE ZENDINGSOEDRACHT: DISCIPELEN MAKEN	231
Bijbelstudie 20	WACHTEN OP DE HEERE	245
Bijbelstudie 21	ZELFBEELD EN IDENTITEIT	257
Bijbelstudie 22	HUWELIJK EN GEZINSLEVEN	273
Bijbelstudie 23	GEESTELIJK (VERDER) GROEIEN	291
	TER BEMOEDIGING	305
	AANBEVOLEN LITERATUUR	309
	AANTEKENINGEN	317
	RELEVANTE WEBSITES	322



GELOOFSZEKERHEID

Het eerste waarnaar we in dit boek gaan kijken, is geloofszekerheid. Niets is triester dan wanneer een mens niet zeker weet dat hij een wedergeboren mens, een kind van God is (Joh. 1:12,13). Geloofsonzekerheid maakt een mens ongelukkig en doelloos.

Daarom een paar persoonlijke vragen.

- Ben jij er zeker van dat je een - opnieuw geboren - gelovige bent?
- Is er vrede en blijdschap in je hart?
- Ben je ervan verzekerd dat de Heilige Geest in je woont?
- Weet je zeker dat je zonden dankzij het offer van de Heere Jezus vergeven zijn?
- Weet je zeker dat je, als je vandaag sterft, naar de hemel gaat?

ER IS ZEKERHEID DOOR HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST

Een mens kan er absoluut zeker van zijn dat hij opnieuw geboren is! Lees de volgende zinnen grondig. Ze zijn zeer belangrijk.

De zekerheid dat je een gelovige bent, berust niet op iets wat jij gedaan hebt, maar alleen op geloof. Geloof rust op:

- a. Het Woord van God.
- b. Het werk van Christus aan het kruis.
- c. De opstanding van Christus.

Het geloof heeft dus in zichzelf niets verdienstelijks. Het verkrijgt zijn waarde door dat wat wordt geloofd. Dat betekent dat de zekerheid dat je opnieuw geboren bent ook niet berust op de kracht van jouw geloof.

Dit klinkt heel eenvoudig, en ten diepste is dat het ook. Het geloof wordt namelijk door de Heilige Geest in je hart gewerkt. Je hoeft daar zelfs niets voor te presteren. Het is een genadegave van God (Ef. 2:8). Misschien roept dat werk van de Heilige Geest vragen bij je op. 'Hoe werkt de Heilige Geest dit nu in mijn hart?' En: 'Ja, maar hoe weet ik nu of Hij het in mijn hart gewerkt heeft?' Er is onderscheid te maken tussen *oorzaken* en *gronden* van de zekerheid. Het werk van de Heilige



Geest in jou is een *oorzaak* van de zekerheid van het geloof. De Heilige Geest werkt op een verborgen wijze deze zekerheid in je hart (Joh. 3:1-8; Rom. 8:14-16). Zonder deze werking van de Heilige Geest kun jij niet tot echte zekerheid komen.

Maar dat is iets anders dan een *grond* voor de zekerheid. De gronden voor de zekerheid van je geloof staan in het kader op de vorige pagina: Gods beloften, Christus' werk aan het kruis en Zijn opstanding.

Problemen ontstaan waar het werk van de Heilige Geest wordt beschouwd als een grond voor de zekerheid. Dan moet ik eerst weten, voelen en waarnemen dat de Heilige Geest in mij werkt, om *op grond daarvan* te komen tot de zekerheid van het geloof.

Dan moet ik in mijzelf naar zekerheid gaan zoeken, en eerst met zekerheid (!) vaststellen dat de Heilige Geest in mij werkt, voordat ik tot de zekerheid van het geloof mag komen. Maar op die manier loop ik onherroepelijk vast.

WAT GODS WOORD ZEGT

Laten we daarom eens kijken wat de Bijbel hiervan zegt.



'Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.' (1 Johannes 5:13)

Let op het woordje 'weet'. Dit betekent niet misschien of straks. Nee, 'weten' is definitief, beslist, zonder twijfel, absoluut. Volgens deze Bijbeltekst kun je absoluut zeker weten dat je Gods eigendom bent.

Wie werkelijk aan de voet van het kruis zijn zonden beleden heeft en heeft gevraagd of Jezus Christus zijn zonden wil vergeven, mag weten en vertrouwen dat Hij dat zál doen. Vervolgens mag hij ook weten dat hij gered is. Waarom? Omdat Gods Woord dat zegt.



'Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, gelovend, het leven hebt in Zijn Naam.' (Johannes 20:31)



'Die in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.' (Johannes 3:36)

Het gaat dus om geloof. De kern of het wezen van geloof is vertrouwen. Vertrouw je voor je redding op je eigen 'verdienste', of vertrouw je geheel en al op het werk en de Persoon van Jezus Christus? Als je werkelijk alleen op Hem vertrouwt, ben je behouden. Dat is wat God Zelf zegt in Zijn Woord. (Zie ook Ps. 2:12; 17:7; 18:31; 31:20,25; 32:10; 33:18; 34:9,23; 36:8; 37:5,40; 40:5.) *Kan God leugens vertellen? Nee, nooit!*



'God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hem iets berouwen zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hij spreken en het niet gestand doen?' (Numeri 23:19)

God zegt nergens dat ik moet *voelen* dat Hij mij gered heeft. Geloven is dus op Gods feiten *vertrouwen*. God is betrouwbaar. Wanneer Hij iets zegt in Zijn Woord, dan bedoelt Hij dat ook echt zo. Neem Hem op Zijn Woord. *'Op Uw woord heb ik gehoopt.'* (Ps. 119:114)

De locomotief die je op het plaatje ziet, laat het verband zien tussen het *feit* (God en Zijn Woord), het *geloof* (ons vertrouwen op God en Zijn Woord), en het *gevoel* (het gevolg van ons geloof).



13

De locomotief kan mét of zonder wagon rijden. Maar het is zinloos te proberen de locomotief door de wagon te laten trekken. Op dezelfde manier moet jij niet afgaan op je gevoel of je emoties. Stel je vertrouwen op de betrouwbaarheid van God en de beloften van Zijn Woord.

Een ander belangrijk tekstgedeelte is Johannes 10:28:



'En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.'

Wat een troost om te weten dat je als je gelooft in de handen van God ligt. God zegt hier dat niets of niemand jou uit Zijn hand zal rukken. Neem Hem wat dat betreft dus ook op Zijn Woord. Als er iemand is die de waarheid spreekt, dan is het God. Je hoeft nu ook niet bang meer te zijn voor de dood. Want als je sterft, ga je naar de hemel, waar je altijd bij God mag zijn.

Heel veel gelovige christenen leven na hun bekering met de angst dat ze straks toch nog verloren zullen gaan. Ooit vroeg iemand aan een oude christin: 'Mevrouw, bent u niet bang dat God u straks door Zijn vingers zal laten glippen?' Met een glimlach antwoordde ze: 'Dat is niet mogelijk, want ik ben een van Zijn vingers.' Als je 1 Korinthe 12:12-31 leest, zul je begrijpen



waarom ze dit kon zeggen. Wanneer je een gelovige wordt, word je deel van de Gemeente van de Heere Jezus hier op aarde. De Bijbel beschrijft de Christelijke Gemeente als het Lichaam van Christus. Onthoud verder dat je niet moet proberen je verlossing te verdienen. (Ef. 2:9) God heeft jou die uit genade (gratis) gegeven. Jij kunt jezelf niet loskopen; zelfs dit heeft God voor jou gedaan. Niets wat je gedaan hebt of zal doen, kan je zonden wegpoetsen. Daar staat tegenover dat het plaatsvervangende offer (of de betaling) van Christus aan het kruis voldoende is om voor jouw zonden te betalen. Als je daarop vertrouwt, ben je gered – en dat kan dan nooit meer ongedaan worden gemaakt.

HET KRUIS EN DE OPSTANDING VAN DE HEERE JEZUS

Zoals eerder geschreven berust de zekerheid van het geloof op (1) het Woord van God, (2) het sterven van de Christus aan het kruis en (3) de opstanding van Christus.

De Schrift zegt dat je op het moment dat je tot waarachtig geloof komt, door God wordt gerechtvaardigd. Voortaan ben je in Zijn ogen rechtvaardig, vanwege het werk en de Persoon van de Heere Jezus! (Rechtvaardiging is dus een eenmalige gebeurtenis, die plaatsvindt op het moment dat je opnieuw geboren wordt.)

Wat betekent het nu dat je rechtvaardig bent in de ogen van God?

- a) Je zonden zijn je vergeven op grond van het lijden en sterven van Christus.
- b) Je bent één (verenigd) met de opgewekte Christus. Voortaan ben je *in* Christus. Je deelt in Zijn dood en opstanding. Je mag zeggen: ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. (Gal. 2:20) Dus: de opgewekte Christus leeft in mij; Hij is mijn gerechtigheid – de (of: mijn) goede Boom, die ook goede vruchten zal voortbrengen.

Omdat je nu in Christus rechtvaardig bent, begint de Heilige Geest (die bij de wedergeboorte in je is komen wonen) meer en meer in je te werken, zodat je hoe langer hoe meer rechtvaardig en heilig leeft. Dat noemen we de heiligmaking. Iedere gelovige zal ten diepste heilig willen leven en willen jagen naar heiligmaking en volmaaktheid. Je gaat echter niet naar de hemel op grond van jouw heilige leven, maar omdat Christus voor jouw zonden is gestorven en omdat je in Hem rechtvaardigt bent.



'Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.' (1 Korintiërs 1:30-31)



Geloven is vertrouwen in en een overgave aan Christus. Het is niet geloven dat je gelooft, maar rusten in wat Hij gedaan heeft en in wie Hij is, om van daaruit nieuw en anders te leven. Een mens kan niet zeggen dat hij in de Heere Jezus gelooft als hij niet in overgave voor Hem leeft. Overgave vloeit voort uit het geloof en bewijst de echtheid van het geloof.

LEEF ALS EEN NIEUW MENS

Soms is het voor jonge christenen moeilijk te begrijpen dat ze nu voor God aangenaam zijn. Heel veel christenen proberen jaren na hun bekering nog steeds om voor God aangenaam te worden. Realiseer jezelf echter dat je een nieuwe mens geworden bent. Van buiten kun je er nog hetzelfde uitzien, maar

van binnen ben je een totaal nieuwe mens, een geestelijk mens, een opnieuw geboren mens. Nogmaals, het gaat er niet in de eerste plaats om dat je dit *voelt*. Het is zo, en het geloof zegt er 'amen' op.



'Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.'
(Galaten 2: 20)



'Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.'
(2 Korintiërs 5:17)



Kijk naar het woordje 'nieuw'. God zegt dat je een nieuw schepsel bent. God heeft jou niet verbeterd. God heeft niet een paar dingen aan en in jou veranderd. Nee, je bent nieuw gemaakt door God, en je wordt daarom opgeroepen als een nieuw mens te leven.

Maar let wel, ook als je opnieuw geboren bent, heb je de kracht niet in jezelf om heilig te leven. Die kracht komt van de Heilige Geest. Dat betekent dat je alles voortdurend alleen van Hem moet verwachten! Omdat je een nieuw mens bent, vraagt dit van jou een nieuwe levenswijze. Voortaan ga je de nieuwe en goede dingen doen. Je gaat je leven inrichten op een manier waar God behagen in schept.

Je gaat opnieuw beantwoorden aan het doel waarvoor Hij je gemaakt heeft:

- a)** Om Hem te eren en lief te hebben. (Mat. 22:37)
- b)** Om Hem te dienen volgens Zijn wil. (Kol. 1:9,10)
- c)** Om je naaste te dienen en lief te hebben. (Mat. 22:39)
- d)** Om je naaste het Evangelie door te geven. (Mark. 5:19)

Wat een voorrecht dat je dit nieuwe leven mag leven! Je leeft onder de heerschappij en invloed van de Heere Jezus. Toen je nog niet gered was, leefde je onder de beheersing en invloed van de satan. Je wilde je eigen leven bepalen en alles draaide om je eigen wereldje, verlangens en behoeften. Je was vanuit je oude verdorven natuur zelfs een kind waarop Gods toorn rustte. (Ef. 2:3)

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft jou door Zijn grote liefde waarmee Hij jou liefgehad heeft, *ook toen je dood was door de misdaden*, met Christus levend gemaakt. Uit enkel genade ben je behouden. En vanaf het uur dat je opnieuw geboren bent, leef je onder het beheer van de Heere Jezus. Nu mag je weten dat God je Vader is geworden en dat Hij voor je zorgt, zoals een aardse vader voor zijn kind. (Mat. 7:11; Rom. 8:15)



'Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooiën zal tot op de dag van Jezus Christus.' (Filippenzen 1:6)

Onderstreep zulke belangrijke verzen in je Bijbel, denk erover na en ga ermee tot de Heere.

PERSOONLIJKE BIJBELSTUDIEVRAGEN

01



1. Lees Mattheüs 7:13-14 en 21-29. Over welke twee wegen wordt hier gesproken? _____

2. Op welke weg loop jij? _____

3. Wanneer loopt een mens op de brede weg? Lees Johannes 3:18 en 36 en Romeinen 3:9-11.

4. Lees 1 Johannes 5:13. Waarom schreef Johannes deze brief? _____

5. Op grond waarvan kun je zeker weten dat je gered bent? Lees opnieuw 1 Johannes 5:13.

6. Is het mogelijk om te denken dat je verhouding met God in orde is, terwijl dit absoluut niet zo is? Lees Mattheüs 7:21-23.

7. Welke geweldige troost ligt er in Efeze 2:8,9? _____

8. Wat is nodig om de macht van God te ontvangen om een kind van Hem te worden? Johannes 1:12.

9. Wat werkt God tegelijkertijd in je, volgens Johannes 1:13? _____

10. Welke drie verzekeringen geeft Jesaja 43:1 aan elke verlost zondaar? _____

11. Een ieder die geloofszekerheid heeft ontvangen, kan ook zeker weten:

- a. dat hij _____ heeft. (Joh. 3:36)
- b. dat hij _____ heeft. (Hand. 10:43)
- c. dat hij _____ wordt. (Rom. 8:1)
- d. dat hij _____ is. (2 Kor. 5:17)
- e. dat hij _____ is. (1 Kor. 6:19)

12. Kan een mens het eeuwige leven verdienen? Lees Romeinen 3:9-20, 6:23, Galaten 2:21 en Efeze 2:8-9.

13. Waarom is Christus voor ons gestorven? Lees Romeinen 3:15 en 1 Petrus 3:18. _____

14. Wat heeft Christus opstanding met je rechtvaardigheid te maken? _____

Lees Romeinen 4:25 en Galaten 2:20. _____

15. Hoe vaak twijfel je nog aan je verlossing? Hoe komt deze twijfel in je hart? _____

Wat is hiertegen de beste remedie? _____

16. Geloofszekerheid is een gave van God en daarom verkrijgbaar voor iedereen, maar er zijn dingen die deze zekerheid in de weg kunnen staan, zoals:

- a. Mattheüs 23:28: _____
- b. Johannes 5:40: _____
- c. 1 Korinthe 1:18: _____
- d. 1 Korinthe 1:22a: _____
- e. Galaten 3:2,11: _____
- f. 1 Johannes 4:17,18: _____

GEZAMENLIJKE BIJBELSTUDIEVRAGEN

01



1. Kan een mens zeker weten dat hij opnieuw geboren is? Hoe?
2. Wat betekent het begrip geloofszekerheid?
3. Wat moet er eerst met iemand gebeuren voordat hij geloofszekerheid kan hebben?
4. Heb jij geloofszekerheid? Zo ja, hoe heb jij deze zekerheid ontvangen?
5. Is geloofszekerheid voor een gelovige een beginpunt of eerder een eindstation?
6. Neem de oorzaken en vergissingen van geloofsonzekerheid (Box. 1.1. en 1.2.) samen door. Zijn er nog meer oorzaken te bedenken?

BOX 1.1

Mogelijke oorzaken van geloofsonzekerheid

1. Je komt niet tot de zekerheid van het geloof omdat je Christus niet door het geloof hebt aangenomen, en dus niet opnieuw geboren bent.

'Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.' (Joh. 3:3) *'Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.'* (Joh. 1:12)

2. Je hebt onvoldoende kennis van de weg tot de redding. Het is door het geloof in Jezus Christus alleen.

'Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus.' (Ef. 4:13)

3. Je verstaat niet dat God op verschillende manieren werkt.

De Heere is soeverein. Bij de één werkt hij snel en bij een ander langzamer. In de kern is de bevinding en geloofservaring gelijk, maar in de uitwerking verschillend. Je moet jezelf niet te veel spiegelen aan anderen.

4. Je hebt een onjuist inzicht in de rechtvaardigmaking.

Je verstaat niet dat alleen het werk van Christus – en niet je eigen werk en inspanningen – de grond is om door God aangenomen te worden. God rechtvaardigt de zondaar die in Christus gelooft. Je ziet niet in dat de zwakste gelovige net zo volkomen gerechtvaardigd is als de sterkste.

5. Je hoort vaak een on-Bijbelse en/of onevenwichtige prediking.

'Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.' (1 Thes. 2:13)

6. Je let op verkeerde kenmerken om te weten of je een gelovige bent.

'En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.' (1 Joh. 2:3) *Juist kenmerk: geloofsgehoorzaamheid!*

7. Je leeft meer op je gevoel dan door het geloof (eenvoudig vertrouwen op de Heere).

Denk aan de locomotief en de wagon. Een mooi boekje over geloof en gevoel is "De zekerheid van het geloof" van E. Erskine. (o.a. Hoofdstuk 2, stelling 2)

8. Je hebt onvoldoende verlangen naar 'groei in de genade' en 'heiligmaking'.

'Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt.' (1 Thes. 4:1) *Zie ook 2 Petrus 1:10; Hebreeën 6:11.*

9. Je hebt een slecht geweten. Bepaalde gebeurtenissen blijven aan je geweten knagen, omdat je dit met mensen niet in orde hebt gemaakt.

'Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten.' (Hebr. 10:22)

BOX 1.1 (VERVOLG)

10. Je koestert een boezemzonde of hebt een verborgen agenda.

'Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wel lusten doorbrengen zoudt.' (Jak. 4:3)

Een toepasselijk gebed: 'Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten.' (Ps. 139:23)

11. Je komt niet tot geloofsze-kerheid vanwege je slordige levenswandel en/of je wereld-gelijkvormigheid.

'Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet ge- hoord hebben. Maar zeker, God heeft gehoord; Hij heeft gemerkt op de stem van mijn gebed.' (Ps. 66: 18-19) Zie ook: 1 Johannes 2: 15-17.

12. Je bent nooit tot volledige overgave aan de Heere Jezus gekomen.

'En zij deden niet alleen, gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan den Heere en daarna aan ons, door den wil van God.' (2 Kor. 8:5) Zie ook Romeinen 12:1-2.

13. Je hebt psychische problemen.

'Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing van mijn aangezicht, en mijn God.' (Ps. 42:12)

Onze gevoelens zijn vaak misleidend

God wil dat wij volmaakte zekerheid in ons hart ervaren over het feit dat wij inderdaad Zijn kinderen zijn. Hij wil dat wij daar nooit aan twijfelen. Satan zal altijd zijn best doen om ons te laten twijfelen. Maar wij hoeven nooit te twijfelen, want God heeft ons vele beloften gegeven in Zijn Woord om ons zekerheid te geven. Je geloof stellen op Gods beloften is te vergelijken met het neerzetten van je voeten op een sterke brug terwijl je een rivier oversteekt. Als de brug sterk is, dan maakt het niet uit dat onze voeten zwak zijn. Wat betekent een sterk geloof dan? Dat betekent dat je vertrouwt in een sterke God en in Zijn beloften.

Onze gevoelens zijn vaak heel misleidend. We moeten daar nooit op vertrouwen. Er is een gelijkenis van drie mannen, genaamd Feit, Geloof en Gevoel, die achter elkaar aan op een smalle muur liepen. Feit liep voorop, Geloof volgde hem en Gevoel liep achteraan. Zolang Geloof zijn ogen op Feit gericht hield, verliep alles probleemloos. Maar zodra Geloof zich omdraaide om te zien hoe het Gevoel verging, verloor hij zijn evenwicht en stortte hij te pletter. Ook Gevoel viel en stierf. Maar Feit liep onverstoord door over de muur! De les van deze gelijkenis is overduidelijk. Gods Woord bestaat uit onveranderlijke feiten. Als ons geloof standvastig alléén op Gods Woord blijft zien, is er geen gevaar dat we ooit zullen vallen; en onze gevoelens zullen te zijner tijd volgen. Maar als wij op onze gevoelens beginnen te zien, kunnen we gemakkelijk struikelen en vallen in ontmoediging en veroordeling.

(Zac Poonen)

Mogelijke vergissingen m.b.t. geloofszekerheid

Het kan zijn dat je al jaren bezig bent met de vraag of je wel echt een gelovige bent. Heel veel mensen, ook in de kerk, zoeken jarenlang naar zekerheid van het geloof, maar komen maar niet tot een doorbraak. William Guthrie (1620-1665) noemt in het wereldberoemde boek: 'Des christens groot interest' enkele mogelijke vergissingen met betrekking tot zekerheid van geloof.

- **In het algemeen weten de mensen weinig van God en van de wijze waarop Hij werkt.**
 Men realiseert zich niet, dat God niet verplicht was Jezus Christus naar deze wereld te zenden. In ons was geen enkele reden waarom Hij dat had moeten doen. *De Heere deed dat omdat Hij ons liefhad, niet omdat wij het verdienden. "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe"* (Joh. 3:16). Er was geen aanleiding voor God om ons lief te hebben. Het eerste wat een ware christen leert, is dat er in zijn binnenste totaal niets goeds is. De zonde legt beslag op zijn hele leven. Dat is de reden waarom de oprechte christen Jezus Christus zo zeer acht en nodig heeft. Hij is de Enige Die goed is. Hij is de Enige Die ons goed kan doen. Hij alleen kan onze zonden vergeven en ons God doen kennen. Daarom leeft een ware christen voortaan om de Heere Jezus te behagen, om Zijn beeld gelijkvormig te worden. Dit is de wijze waarop God 'de dingen roept die niet zijn'. Als we deze handelswijze niet begrijpen, kunnen we nooit weten of we christenen zijn. Een christen hoopt alleen op God. God alleen kan zondaren zalig maken!
- **Sommigen verkeren echter in het onzekere, omdat ze niet begrijpen dat de Heere met mensen op verschillende manieren werkt en dat dit korte of lange tijd kan duren.**
 Zacheüs kwam direct tot Jezus toen Deze hem riep, maar Paulus moest drie dagen wachten eer het licht doorbrak. In het tot Jezus komen verschilt de ervaring van de één met die van een ander. Er bestaat geen vast patroon dat je kunt volgen om een oprechte christen te worden. Zo zijn er geen twee christenen even heilig. Sommigen leven een voorbeeldig leven, anderen begaan jammerlijke misstappen en doen wel eens dingen die niet door de beugel kunnen. Sommigen genieten Gods weldaden en schijnen op een bijzondere manier van God bemind te zijn. Anderen ondervinden veel minder Gods nabijheid. Toch kunnen beiden ware gelovigen zijn.
- **Als je niet zeker bent of je wel een ware christen bent, kan dat veroorzaakt worden doordat je niet oprecht bent tegenover God.**
 Wanneer wij een bepaalde zonde koesteren, hoewel we weten dat zij verkeerd is, en we God niet vragen om vergeving en Zijn hulp om de boze te weerstaan, is het geen wonder als we onzeker zijn of wij wel Gods kinderen zijn. Als wij weigeren om te doen wat God goed noemt, zullen we in onzekerheid verkeren of we God wel liefhebben.
- **Als je niet echt verlangt te weten of je wel een gelovige bent, hoeft het je ook niet te verwonderen dat je daarover geen duidelijkheid hebt.**
 Je zult je toch enige moeite moeten getroosten om vast te kunnen stellen of je opnieuw geboren bent of niet. *"Onderzoek uzelf of gij in het geloof zijt, beproeft uzelf"*, zegt Paulus (2 Kor. 13:5). *"Benaarstigt u"*, schrijft Petrus, *"om uw roeping en verkiezing vast te maken"*. Als wij onze tijd besteden aan onze eigen bezigheden en zelfs niet proberen onszelf deze gewichtige vraag te stellen, is het geen wonder dat we in het onzekere verkeren.

- **Er zijn mensen die, om te zien of ze wel een ware christen zijn, op verkeerde kenmerken letten en als zij die verkeerde tekenen niet zien, vragen ze zich verwonderd af of ze wel Gods kind zijn.**
Sommigen denken bijvoorbeeld dat een ware christen nooit in zonde kan vallen en omdat ze in hun eigen leven wel zonde ontdekken, houden ze zichzelf voor, dat ze geen christen zijn. Maar de Bijbel daarentegen laat zien, dat christenen van tijd tot tijd wel in zonde vallen. Paulus beschrijft zijn eigen leven als een voortdurende strijd met de zonde (Rom. 7:14-25).
- **Evenzo menen anderen dat ware christenen altijd direct antwoord op hun gebeden ontvangen.**
Maar dat is geen kenmerk van een ware gelovige. Lees maar wat de psalmist zegt in Ps. 13:1 *“Hoe lang, Heere, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor mij verbergen?”*.
- **Toch zijn er nog steeds mensen die een bijzondere werking van de Heilige Geest verwachten, waardoor hen dan duidelijk gemaakt zou worden dat zij God toebehoren.**
Zoals Rom. 8:16 zegt: *“Die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn”*. Maar deze mensen vergeten dat eerst het geloof in de Heere Jezus komt en slechts dan zal de Heilige Geest ons verzekeren dat wij kinderen Gods zijn. *“In Welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden...”* (Ef. 1:13). Als wij gaan letten op kenmerken van het christen-zijn, die helemaal geen kenmerken zijn, is het duidelijk dat we in het onzekere verkeren of we wel Gods erfgenamen zijn.
- **Iemand kan Gods kind zijn en het zelf nog niet weten.**
De apostel Johannes schrijft: *“Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de Naam van de Zoon van God; opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt”* (1 Joh. 5:13). Uit deze woorden kunnen we opmaken dat er mensen waren die nog niet wisten dat ze het leven Gods in zich hadden.
- **Niet iedereen is even zeker omtrent het toebehoren aan Christus.**
De één komt niet verder dan: *“Ik geloof Heere, kom mijn ongeloof te hulp”* (Mark. 9:24). Paulus kon echter zeggen: *“Niets kan ons scheiden van de liefde Gods”* (Rom. 8:38-39). Evenzo kan het vertrouwen van christenen veranderen; het heeft niet altijd dezelfde sterkte.
- **Ware gelovigen zijn niet altijd in staat om alles wat tegen hun geloof wordt aangevoerd te weerleggen.**
Ondanks dat weten alle gelovigen altijd dat zij in Christus geloven. *“Ik weet in Wien ik geloofd heb”* (2 Tim. 1:12). Er is ook een vals vertrouwen op Christus. Gelijkenissen zoals die van de wijze en de dwaaze maagden leren ons, dat velen ogenschijnlijk ware christenen kunnen zijn, maar toch niet het ware persoonlijke geloof in Jezus Christus hebben. Ik hoop dat je nu inziet dat we zeker kunnen weten of we oprechte christenen zijn en dat we daarvan dan ten volle verzekerd moeten zijn.

Ik hoop dat je nu inziet dat het voor ons heel belangrijk is om te weten of we verzoend zijn met God en of we daarvan zeker kunnen zijn. Ik hoop dat het je nu duidelijk is waarom zovelen in verwarring verkeren over het christen-zijn. Ze zien over het hoofd dat de zaligheid een gave van God is en niet iets wat zij verdienen. Zij vergeten dat God op sterk uiteenlopende wijze met mensen handelt; heel direct met sommigen, met anderen echter heel geleidelijk. Zij vergeten dat ware christenen onderling verschillen in heiligheid. Zij letten op kenmerken die niet voor alles christenen gelden.

Bron: *“Wat is een waar geloof?”*, William Guthrie (Samenvatting van *“Des christens groot interest”*).

Geloof en bekering

Bekering is het eerste deel van het fundament van het christelijk leven. Geloof is het tweede deel. Geloven in God betekent dat je Hem vertrouwt en dat je gelooft in wat Hij in Zijn Woord heeft gezegd, los van wat je gevoelens of andere mensen tegen je zeggen. Zo simpel is het. Hier volgen drie feiten met betrekking tot God: (1) Hij houdt oneindig veel van ons; (2) Hij is volmaakt in wijsheid; en (3) Hij is almachtig. Is het moeilijk om deze feiten te geloven? Nee. Wel, dan zou het ook niet moeilijk moeten zijn voor ons om God met heel ons hart te vertrouwen.

Toen Eva in de hof van Eden luisterde naar de stem van Satan, kwam dit door het tekortschieten van haar geloof. Zij geloofde niet dat Gods geboden voor haar eigen bestwil waren. Zij werd God ongehoorzaam, omdat zij geen geloof had in Zijn volmaakte liefde voor haar. Geloof om Gods gaven te ontvangen. God wil ons veel prachtige dingen schenken. Al Zijn gaven zijn gaven van genade. Maar wij hebben geloof nodig om die gaven te ontvangen.

De Bijbel zegt dat wij gered zijn “uit genade...door het geloof” (Efeze 2:8). Genade is Gods hand die, vol van de hemelse zegeningen, naar ons uitgereikt wordt vanuit de hemel. Geloof is onze hand die zich naar boven uitstrekt en die zegeningen aanneemt uit Gods hand. God biedt ons in de eerste plaats vergeving voor onze zonden aan. Als we ons bekeerd hebben, dan hoeven wij alleen nog onze hand uit te strekken om datgene wat God ons gratis aanbiedt aan te nemen. We hoeven er niet voor te werken of te betalen. Er is al voor betaald op Golgotha. Het enige wat wij nu nog moeten doen is zeggen: “Dank U, Vader”, en het aannemen. Dat is geloof. Wanneer wij dat wat God ons aanbiedt niet aannemen, dan beledigen wij Hem. We verachten dan Zijn gaven. Misschien denken we dat God ons plaagt, zoals sommige mensen kinderen plagen door hun handen naar hen uit te strekken met een cadeautje en vervolgens hun hand terugtrekken net voordat een kind zijn arm uitstrekt om het cadeautje aan te pakken! Maar God is niet gemeen of kwaadaardig, zoals zulke mensen. Hij is een liefhebbende Vader. Hij verlangt er werkelijk naar om ons goede gaven te schenken.

Daarom zegt de Bijbel: “Zonder geloof is het...onmogelijk God te behagen.” – wat wij verder doen doet er niet toe. Als wij God vertrouwen, zal Hij niet slechts onze zonden vergeven, maar zal Hij ons ook bevrijden van de macht van zonde. Hoe komen wij aan geloof? Er is slechts één manier. De Bijbel zegt: “*Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.*” (Romeinen 10:17) Met andere woorden: wij zullen geloof krijgen wanneer wij God tot ons laten spreken door Zijn Woord. Zo kan ons geloof ook groeien en toenemen. Door Gods Woord weten wij dat Christus voor onze zonden is gestorven en weer is opgestaan; en dat wij onmiddellijk en gratis volledige vergeving kunnen ontvangen voor onze zonden, wanneer wij ons bekeren en ons vertrouwen op Hem stellen. De Heilige Geest zal vervolgens in ons hart getuigen dat wij inderdaad vergeven zijn. Door middel van dit tweevoudige getuigenis van zowel Gods Woord als de Heilige Geest kunnen we er absoluut zeker van zijn dat God ons heeft vergeven en dat wij inderdaad Zijn kinderen zijn.

Bron: “Een goed fundament”, Zac Poonen